

MIJN SCHOOLTijd



Beste leerlingen van groep 8,

Het is bijna zover: het afscheid van de basisschool staat voor de deur. Na acht jaar gaan jullie verder. Niet langer bij elkaar in de klas, maar naar verschillende scholen. Andere gebouwen, vakken die je niet kent, verschillende leraren en nieuwe klasgenoten.

Maar eerst willen we jullie uitzwaaien. Het lijkt nog maar kort geleden dat jullie hier als kleuters binnenkwamen. Wat waren jullie nog klein! En dapper, met zin om een nieuwe wereld te gaan verkennen. Nu zijn jullie de grootsten van de school. Een hele verandering! Wij hebben dat allemaal zien gebeuren. Het zou kunnen dat jullie bij ons ook wat grijze haren hebben zien groeien. Wat hebben we hier samen veel meegemaakt.

Op school is in die acht jaren veel gebeurd. Maar ook daarbuiten heeft de wereld niet stilgestaan. Er waren belangrijke gebeurtenissen in het nieuws, vaak ver weg, maar soms ook heel dichtbij. Rages, nieuwe muziek, grootse sportprestaties. En vorig jaar kregen we opeens te maken met het Covid-19 virus: een wereldwijde pandemie die er twee keer voor zorgde dat de school tijdelijk dichtging en we thuisonderwijs kregen. We hopen dat het begin van jullie nieuwe schooltijd na de zomer anders zal verlopen!

Vandaag geven we jullie een bijzonder boek mee als herinnering aan de tijd dat jullie op de basisschool zaten. De acht jaren dat jullie hier leerling waren, worden in dit boek samengevat. Wat wij met elkaar hebben gedeeld, weten wij. Dat kun je zien aan de foto's en teksten die voor in het boek zijn geplakt en geschreven: van en over jou als leerling van deze school. Hoe wij jou hebben leren kennen en hebben zien groeien. Niet alleen in de lengte, ook in wie je bent, in wat je kunt en wat je wilt. Dat is onze bijdrage aan jouw boek. Maar het grootste deel van dit boek gaat over de grote gebeurtenissen uit het wereldnieuws.

Er waren momenten dat dit nieuws ook deel uitmaakte van jullie leven. In de hits die je keihard meezong, de sporthelden die aan de muur van je kamer hangen en de ingrijpende wereldwijde gebeurtenissen die we bespraken in de klas. Over het klimaat en de zorgen van kinderen en jongeren over hun eigen toekomst. Of over het vaccin dat ons uit de coronatijd moet helpen. En weet je nog dat jullie allemaal met een spinner in de hand liepen?

MIJN SCHOOLTijd

Nu zijn sommige van die gebeurtenissen nog zo kortgeleden dat je er geen boek bij nodig hebt om het je te herinneren. Maar dat verandert over een paar jaar. Dan blader je door het boek heen en denk je 'o ja, dat was ik alweer bijna vergeten'. Dan komt niet alleen die gebeurtenis terug in je geheugen, maar ook wie je toen was: de kleuter, de leerling uit groep vijf of de achtste groeper! Je denkt – hopelijk met plezier – terug aan de basisschooltijd die je hier hebt doorgebracht. En aan je klasgenoten en leerkrachten die deel uitmaakten van je leven.

Met dit cadeau willen we afscheid nemen van jullie en van de tijd die jullie met ons hebben doorgebracht. Jullie hebben deze jaren kleur gegeven! En wij hopen dat wij jullie ook waardevolle dingen hebben meegegeven. In wat je hebt geleerd, in hoe je bent gegroeid, in hoe we samen een groep zijn geweest. Wat we met elkaar hebben gedeeld.

We wensen jullie een goede tijd toe op jullie nieuwe school. Jullie zijn er klaar voor, we laten jullie met een gerust hart gaan. De toekomst wacht!

Het ga jullie goed!

